

# Dr. J. H. Gunning's

## „nobele gebaar“

---

Herinnering aan de schenking van zijn  
boekerij aan de Bibliotheek der  
Rijksuniversiteit te Utrecht

**T**OT de belangrijkste geschenken aan den Staat, die aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit werden gegeven en haar werden toevertrouwd, behoort ook de „Bibliotheek-Gunning“.

Deze collectie is bijeengebracht door en afkomstig van Dr. J. H. Gunning J.Hzn., geb. te 's-Gravenhage in 1858 en thans 20 Juni 1940 te Amsterdam overleden.

Hij was Ned. Herv. Predikant achtereenvolgens te Wilhelminadorp, Bennebroek, Gouda, Leiden, Utrecht en Serooskerke.

Deze collectie maakt in de Universiteitsbibliotheek, naast de vele andere speciale collecties, een goed figuur. Zij draagt geheel het typisch kenmerk van den verzamelaar, die zich zijn leven lang op velerlei wetenschappelijk gebied bewogen heeft.

Een belangrijk deel dezer boekerij is afkomstig van des verzamelaars Vader, Prof. dr. J. H. Gunning Jr. (1829—1905) hoogleeraar in de Theologie eerst te Amsterdam, later te Leiden. De zoon heeft over den Vader, die ook als geleerde een zeer vruchtbaar auteur was, alle diens geschriften bijeengebracht en vereenigd met zijn eigen zeer omvangrijk oeuvre. Steller dezès heeft van beiden overzichtelijke bibliographieën gepubliceerd.

De werkmethode van den thans overledene bracht mee dat, zoodra hij een studie over een bepaald onderwerp aanvatte, hij zich allerlei materiaal aanschafte en in zijn immer groeiende bibliotheek inlijfde. Aan deze zorgvuldige, wetenschappelijke methode danken wij nu allerlei interessante litteratuuergroepen in de Gunning-kamer. Als resultaat vinden we bijv. een mooie verzameling over Dante Alighieri. Als gefundeerd Hebraïcus verzamelde hij Hebreeuwsch, en veel over de Joodsche religie.

Hij heeft veel gereisd, en er werd geen reis begonnen of de taal van het land werd een jaar lang vooraf grondig geleerd. G. sprak, las en correspondeerde in het Duitsch, Engelsch, Fransch, Italiaansch, Noorsch, Portugeesch, Spaansch, IJslandsch en Zweedsch, en daaraan danken wij veel mooi materiaal over de letter-, taal- en volkenkunde van de hier bedoelde landen. Bepaald rijk is de Zweedsche lectuur en litteratuur. Zoo is er een aardige collectie over het Leger des Heils en zijn stichter William Booth. Uit een studie over Bunryan en.... Kardinaal Newman zijn interessante collecties over deze beide, overigens nog al uiteenlopende, Engelsche theologen geweid.

Dan noemen we nog verzamelingen over liturgie in den Hervormden Eeredienst, over Zionisme, diaconessenarbeid, het milleunium, de Oxford-Movement (1850), de Oxford-groep (1935), de Maranathabeweging. Dan is er veel van en over Calvijn, Luther, Kohlbrugge, Buddingh, Kuyper en Bavinck. En Bijbels in vrijwel alle Europeesche talen!

Voorts trekken de duizenden brochures en heele reeksen tijdschriften, waaronder meerdere thans schaars geworden weekbladen, de aandacht, waaruit wij ons Gunning's nimmer aflatende belangstelling in zijn tijd, en in de secten en stroomingen van ons dierbaar vaderland kunnen verklaren.

Als stichter en unisono-redacteur van het populaire weekblad Pniël, dat nu welhaast een halve eeuw groeit en bloeit ontving Gunning talloze boeken ter bespreking. Ook dit alles kwam in zijn boekerij terecht. Dit lijfblad Pniël vindt men er in een statige reeks van 50 banden.

De verzameling, die een omvang van circa dertig (!) boekenkasten heeft, is ondergebracht in het verband der Universitaire Leeszaalen, gelegen naast de Universiteitsbibliotheek, en wel in een deel van het voormalig paleis van Koning Lodewijk Napoleon, Drift 31.

Er wordt een druk gebruik — ook naar elders — van deze mooie, interessante en omvangrijke „Gunning-kamer” gemaakt. Dat was ook juist de bedoeling van den schenker, wiens nagedachtenis wij nu dankbaar eeren.

Moge het anderen opwekken dit even elegante als nobele gebaar — is het wel 'n gebaar? — dit goed voorbeeld van wetenschaps- en gemeenschapszin na te volgen. Tot meerdere glorie van onze Universiteitsbibliotheek!

Utrecht.

Op den dag zijner begrafenis.

Br.